

Βία και καταστολή το δόγμα από το ακροδεξιό καθεστώς Μητσοτάκη

του Μάριου Αυγουστάτου

Με απίστευτης βαρβαρότητας ξύλο, χημικά, άυρες νερού, προσαγωγές (που κάποιες έγιναν συλλήψεις) σε ό,τι κινείται - ακόμη και σε ανάπηρο σε αμαξίδιο- απάντησε η κυβέρνηση στη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας απέναντι στο δίκαιο αίτημα αποφυλάκισης του απεργού πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, η υγεία του οποίου βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η συγκέντρωση ενώθηκε στο Σύνταγμα με την κινητοποίηση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν συλλογικότητες ενάντια στην εγκληματική κυβερνητική πολιτική διαχείρισης των πυρκαγιών που κατέκαψαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου και σπίτια.

Ο αγώνας για ελευθερία του Γιάννη Μιχαηλίδη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα για τη συνολική, έμπρακτη υπεράσπιση των δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών απέναντι στον αυταρχισμό και την καταστολή της ακροδεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν με βάνουσο τρόπο στους διαδηλωτές με άυρα νερού, κρότου-λάμψης και χημικά με στόχο να διαλύσουν τη μαζική διαδήλωση. Τα όργανα της “τάξης” όπως φαίνεται και στα βίντεο χτυπούσαν με μανία όποιον έβρισκαν μπροστά τους ακόμα και διαδηλωτές σωριασμένους στο έδαφος, αλλά και δημοσιογράφους. Ακόμα και γροθιές έριξαν σε δέσμους προσαχθέντες. Μάλιστα, έναν προσαχθέντα δύο αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος και τον πίεζαν με τα γόνατα στο στήθος, στο πρότυπο του δολοφόνου Ντέρεκ Σόβιν!

Αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες, είναι μια κλιμάκωση ακραίας καταστολής, αστυνομικής αυθαιρεσίας που ενορχηστρώνεται από την ηγεσία του θεοδωρικόκου και της

κυβέρνησης Μητσοτάκη συνολικά. Η πιο λαομίσητη κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά -ότι κι αν μας λένε τα παπαγαλάκια των Πετσωμένων ΜΜΕ- φοβάται. Απ' τη μία φοβάται έναν νέο Δεκέμβρη, μια εξέγερση που θα ενώσει τους καταπιεσμένους, φτωχοποιημένους από τις πολιτικές τους (και τις δικές της και των προηγούμενων χρόνων) και απ' την άλλη είναι η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών σε όλα τα επίπεδα.

Αν ο Γιάννης Μιχαηλίδης χάσει τη ζωή του θα είναι ιστορικά δολοφονικά υπόλογη. Θα πρόκειται για την πρώτη κυβέρνηση σε χώρα της Ευρώπης, 41 χρόνια μετά το θάνατο του Μπόμπι Σαντς από τα ματοβαμμένα χέρια της θάτσερ, που θα είναι υπεύθυνη για θάνατο απεργού πείνας. Η μόνη λύση για την εργατική τάξη και το σύνολο των καταπιεσμένων είναι ο δρόμος.

Όλοι στους δρόμους να ανατραπεί απ' τα κάτω και αριστερά η κυβέρνηση των δολοφόνων!