

Κάλεσμα σε συλλαλητήριο ενάντια στην κρατική καταστολή και την αστυνομική βία

Την Κυριακή 7/3 γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα παράστασης ακραίας αστυνομικής αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των ένστολων δολοφόνων της.

Η συμμορία των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ χωρίς κανένα προφανή λόγο και με πρόσχημα τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία επιτέθηκε με μανία και ξυλοκόπησε άγρια πολίτες στη Πλατεία της Νέας Σμύρνης οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την επιβολή ανεξήγητου προστίμου που επιβλήθηκε σε οικογένειες που έκαναν την Κυριακάτικη τους βόλτα.

Είναι προφανές πως μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει παταγωδώς να διαχειριστεί μια μεγάλη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μετακυλήσει την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες.

Παράλληλα με πρόσχημα την πανδημία καταστρατηγεί κάθε συνταγματικό ατομικό ή συλλογικό δικαίωμα και ανακαλεί από τα πιο σκοτεινά χρονοντούλαπα της ιστορίας πρακτικές που μόνο σε δημοκρατία δεν παραπέμπουν. Πανεπιστημιακή αστυνομία, σπουδαστικό της ασφάλειας, προσλήψεις αστυνομικών και ακραία βία είναι η απάντηση στη κοινωνική πλειοψηφία που ματώνει από την πανδημία και τις τεράστιες οικονομικές της συνέπειες.

Ούτε λόγος για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αύξηση των κλινών ΜΕΘ.

Ούτε λόγος για προάσπιση του δικαιώματος στην παιδεία και την εκπαίδευση και άνοιγμα των σχολείων με μέτρα προστασίας για

εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Αυτή δεν είναι απλά μια κυβέρνηση που μεθοδεύει την κοινωνική καταστροφή ενός ολόκληρου λαού, είναι μια κυβέρνηση αδίστακτων “αρίστων” που οδηγούν το λαό στην εξαθλίωση και τη πείνα με μπόλικο σανό από τα καλοπληρωμένα Μ.Μ.Ε και με σαδιστικές βασανιστικές πρακτικές από τους ένστολους δολοφόνους του υπουργού Χρυσοχοΐδη.

Πρέπει να φύγουν με κρότο !

Οι γειτονιές δεν πρέπει να αποδεχτούν να μετατραπούν σε ρωμαϊκή αρένα όπου θα θυσιάζεται ο ελεύθερος χρόνος και η κοινωνική μας δραστηριότητα για να μπορούν να ξεδιψάνε με βία και αίμα οι κάθε λογής ένστολοι τρομοκράτες του Χρυσοχοΐδη. Οι γειτονιές μας πρέπει να δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως στην αστυνομική βία, την κρατική καταστολή και τον κοινωνικό κανιβαλισμό της κυβέρνησης της Ν.Δ απαντάμε με συλλογικούς αγώνες για γειτονιές και πάρκα ελεύθερα χωρίς αστυνομία, για παιδεία και υγεία δωρέαν και προσβάσιμη για όλο το λαό.

-Καλούμε όλες τις ριζοσπαστικές, προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις της πόλης, να τοποθετηθούν ανοικτά και δημόσια, είτε εντός είτε εκτός δημοτικού συμβουλίου και να καταγγείλουν το ντελίριο αυταρχισμού και αστυνομικής βίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη.

-Καλούμε όλους τους Συμπολίτες μας , τους φορείς, τα μαζικά σωματεία, τα πολιτικά κόμματα και τις τοπικές οργανώσεις, όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της Νίκαιας και των γύρων περιοχών σε ένα μαζικό ενωτικό συλλαλητήριο για τη Δημοκρατία ενάντια στην επιβαλλόμενη αστυνομοκρατία στις γειτονιές μας, στην Πλατεία 7ης Μαρτη (περιβολάκι) στη Νίκαια την Τετάρτη 10/3 στις 18:00

Κίνηση Πολιτών Νίκαιας-Ρέντη

Πηγή: kontrastorevma.gr