

Πρόσφυγες: αιχμάλωτοι της ΕΕ- «φρούριο»

Του Μάριου Αυγουστάτου

Η κλιμάκωση του θεσμικού ρατσισμού από τη ΝΔ, ο νέος, ρατσιστικός νόμος για το άσυλο, οι ρατσιστικές αντιδράσεις «κατοίκων» σε περιοχές της χώρας και το κίνημα αλληλεγγύης

Την Πέμπτη 31 Οκτώβρη με τις ψήφους της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη για το άσυλο μετά από fast track διαβούλευση 5 ημερών και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Το ν/σ ψηφίστηκε εν μέσω της τραγικής κατάστασης των κέντρων κράτησης στα νησιά του Αιγαίου, με 35.000 αιτούντες-σες άσυλο, εγκλωβισμένους λόγω της συμφωνίας ΕΕ – Ελλάδας – Τουρκίας. Την ίδια ώρα, οι συνθήκες στους καταυλισμούς και στην ενδοχώρα επιδεινώνονται. Τους τελευταίους 3 μήνες μόνο στη Μόρια είχαμε τρεις θάνατους: ένα πεντάχρονο παιδί, έναν 15χρονο Αφγανό και τη Φεριντέ Ταγίκ, που έχασε τη ζωή της στη φωτιά. Στην τραγική κατάσταση ήρθε να προστεθεί ο θάνατος ενός τρίχρονου παιδιού στα τέλη Οκτώβρη, μετά τον εμβολισμό φουσκωτής λέμβου με πρόσφυγες από σκάφος του Λιμενικού έξω από την Κω.

Ο νέος νόμος για το άσυλο

Ο νέος νόμος βάζει σοβαρά εμπόδια στη διαδικασία ασύλου ώστε να οδηγούνται μαζικά πρόσφυγες σε απόρριψη της αίτησης, κράτηση και απέλαση:

– Για να κάνουν προσφυγή κατά της απόρριψης του αιτήματος ασύλου τους, χρειάζεται να συντάξουν πλέον... δικόγραφο.

- Επιβάλλεται ασφυκτικό χρονικό περιθώριο για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου.
- Οι επιτροπές προσφυγών θα απαρτίζονται πλέον αποκλειστικά από τρεις δικαστικούς λειτουργούς. Απομακρύνεται ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας, ενώ κατά περίπτωση θα είναι και μονομελείς. - Οι αποφάσεις απελάσεων θα εκδίδονται «πακέτο» με τις απορριπτικές αποφάσεις για το άσυλο!
- Το μετατραυματικό στρες απαλείφεται ως λόγος ευαλωτότητας.
- Μειώνεται στον ένα χρόνο (από τρία) η άδεια διαμονής στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. - Η δυνατότητα εργασίας που υπήρχε με τη λήψη του δελτίου αιτούντος άσυλο καταργείται και ξεκινά 6 μήνες μετά το αίτημα. Κάτι που θα πυκνώσει φαινόμενα «μαύρης» εργασίας και υπερεκμετάλευσης και οδηγεί σε νέες Μανωλάδες.
- Ο νόμος ορίζει ποινική ευθύνη για τους δύσμοιρους πρόφυγες/γονείς και άρα αποπομπή τους από τη διαδικασία ασύλου αν τα παιδιά τους δεν πάνε σχολείο (!!!), τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν διασφαλίζει καν την πρόσβαση των παιδιών αυτών στα σχολεία (στις περισσότερες δομές δεν έχουν μισθωθεί ακόμα πούλμαν, χωρίς να εξετάσουμε τις ρατσιστικές αντιδράσεις, συχνά βίαιες) καθώς και τις τάξεις υποδοχής των προσφυγόπουλων.
- Επιβάλλει να είναι «συνεργάσιμοι» οι πρόσφυγες σε κάθε στάδιο ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα εξέτασης της αίτησης για άσυλο, ακόμα και τη θέση που έχουν ήδη σε προσφυγικό στρατόπεδο. Κάτι που δημιουργεί όρους αιχμαλωσίας: τυχόν «μη συμμόρφωση» (όπως θα ερμηνεύεται από τις αρχές) οδηγεί σε κράτηση και απέλαση!

Σε συνέχεια της διαχείρισης του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ πετάει έξω από επίσημες δομές και διαμερίσματα όσους έχουν ήδη άσυλο, χωρίς καμία πρόβλεψη για την στέγασή τους. Οι γειτονιές θα γεμίσουν περιφερόμενους άστεγους, σκιές ανθρώπων που, μη έχοντας ελπίδα, θα είναι εκτεθειμένοι στην εκμετάλευση κάθε

επιτήδειου. Ταυτόχρονα η μεταφορά από τα νησιά χιλιάδων προσφύγων στην ενδοχώρα θα συνεχιστεί, όμως σε δομές με χειρίστες συνθήκες, όπως στην Νέα Καβάλα και την Κόρινθο, σε σκηνές πάνω στο χώμα, με το χειμώνα προ των πυλών. Με έγκυες γυναίκες και βρέφη εκτεθειμένα στο χιονιά και στις βροχές. Είναι ένα άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης της αντιπροσφυγικής πολιτικής σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, το βάθεμα της κρίσης και η κλιματική αλλαγή σπρώχνουν εκατομμύρια παγκοσμίως στην προσφυγιά για να γλιτώσουν από τις βόμβες, τη φτώχεια και την πείνα. Οι πρόσφυγες μετατρέπονται σε αιχμαλώτους της ΕΕ-φρούριο και της Ελλάδας-κρατητήριο.

Ρατσιστικές αντιδράσεις

Εν μέσω θεσμικού ρατσισμού και αντιπροσφυγικού οχητού από μεγάλα ΜΜΕ και ακροδεξιούς εντός και εκτός ΝΔ, με αφορμή τις αφίξεις προσφύγων στην ενδοχώρα είδαμε σε διάφορες περιοχές αντιδράσεις «κατοίκων» (στην πραγματικότητα, οργανωμένων ακροδεξιών και φασιστικών «πρωτοποριών»), από γραφικές μέχρι επικίνδυνα εγκληματικές. Το βράδυ της 4/11, μικρή ομάδα ακροδεξιών συγκεντρώθηκε στη **Νάουσα** φορώντας περικεφαλαίες και κραδαίνοντας ρόπαλα για να εμποδίσουν την έλευση λεωφορείων που θα μετέφεραν πρόσφυγες στην πόλη. Ωστόσο, είχαν πέσει θύματα τρολαρίσματος καθώς τελικά τους προέκυψε ένα γκρουπ με ηλικιωμένες γυναίκες που πήγαιναν εκδρομή... Στο **ΕΠΑΛ Γιαννιτσών** κάποιοι μαθητές έκαναν κατάληψη και πορεία (με συνθήματα όπως «Έξω οι λαθρομετανάστες από τα σχολεία»), αποδείχτηκε όμως ότι ήταν χωρίς καν απόφαση συνέλευσης και 2 μέρες μετά η κατάληψη σταμάτησε από το 15/μελές και τους υπόλοιπους μαθητές. Όμως υπάρχουν και πιο σοβαρά περιστατικά: στις 6/11 στη **Νεάπολη Θεσσαλονίκης** φασίστες με κουκούλες χάραξαν στο πρόσωπο με μαχαίρι μαθητή γυμνασίου, προσφυγάκι από το Ιράν, απειλώντας το να μην ξαναπάει στο σχολείο. Δύο μέρες μετά η άμεση απάντηση του αντιρατσιστικού κινήματος: χίλιοι κάτοικοι της περιοχής διαδήλωσαν στους δρόμους της Νεάπολης, καταγγέλλοντας

την επίθεση. Και με τη στήριξη όλων των συμμαθητών και των δασκάλων του, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ο μαθητής ξαναπήγε στο σχολείο όλες αυτές τις μέρες.

Τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά μπλόκα όμως εξαπλώνονται σε διάφορες περιοχές, αφού αποδείχθηκαν «αποτελεσματικά», εφόσον όπου εκδηλώνονται οι δήμαρχοι λαμβάνουν από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώσεις ότι η περιοχή τους θα εξαιρεθεί από τον σχεδιασμό για μεταφορά προσφύγων. Η αρχή έγινε στις 22/10 στα **Βρασνά** Θεσσαλονίκης, όταν 150 κάτοικοι απέκλεισαν κομβικά σημεία του χωριού με σκοπό να εμποδίσουν την διέλευση των πούλμαν που θα μετέφεραν 380 πρόσφυγες από τη Σάμο, ανάμεσά τους πολλά μικρά παιδιά. Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων, υπό αυτές τις πιέσεις αρνήθηκαν να τους δεχτούν και τελικά οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε camp στη Β. Εύβοια. Στις 6/11 στην **Καρίτσα** της Λάρισας, με τον κοινοτάρχη πρωτοστάτη, μια ομάδα έκλεισε σε δύο σημεία τον δρόμο στο χωριό τους μη επιτρέποντας τη μεταφορά 40 ανήλικων ασυνόδευτων προσφυγόπουλων σε ξενοδοχείο. Στη **Σκύδρα**, η δήμαρχος με δηλώσεις της υπερασπίστηκε τον αρχιμανδρίτη Αντώνιο Κορέστη, που χαρακτήρισε το κοράνι «φασιστικό κείμενο» και παρουσίαζε συλλήβδην τους μουσουλμάνους σαν τζιχαντιστές εν μέσω κραυγών μίσους από ναζιστές και ακροδεξιούς της περιοχής. Ντόρος έγινε και για το **μπάρμπεκιου του μίσους** που είχαν εξαγγείλει οι «Ενωμένοι Μακεδόνες» στα **Διαβατά** (αυτοί που επιχείρησαν να διοργανώσουν και το αποτυχημένο «straight pride»). Τελικά η συγκέντρωση έγινε σε απόσταση 2 χλμ από το camp, με 30-40 συμμετέχοντες και τον γνωστό... Ζορό Παναγιώτη Ψωμιάδη παρόντα, να επιδίδεται σε ρατσιστικό παραλήρημα.

Και τώρα;

Η ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη και αντλώντας πολιτική νομιμοποίηση από τις πολιτικές που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε μπροστά ένα επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι για να αλλάξει την ατζέντα από τα πραγματικά διακυβεύματα με παράλληλο ιδεολογικό

στόχο: Βαφτίζοντας την πλειοψηφία των αιτούντων άσυλο μετανάστες αντί για πρόσφυγες, ενεργοποιεί ρατσιστικά ανακλαστικά. Στρώνει το δρόμο για ρατσιστικές εκστρατείες δεξιών δημάρχων και φασιστών με τη βιτρίνα «αγανακτισμένων κατοίκων», από τα νησιά μέχρι τα Βρασνά. Με το ρατσιστικό νόμο και με τις τοποθετήσεις βουλευτών της (πολλές φορές με ξεκάθαρο ακροδεξιό λόγο, βλ. Κυρανάκης, Πλεύρης, Μπογδάνος) πυροδοτούν ρατσιστικές αντιδράσεις. Υποκριτικά η Ντόρα Μπακογιάννη απευθύνθηκε στο κεντροδεξιό ακροατήριο κατά του ρατσιστικού μάρμπεκιου στα Διαβατά, αλλά ψήφισε το ρατσιστικό ν/σ και με τα δύο χέρια. Παρόλο που δείχνουν αποτελεσματικές διάφορες ρατσιστικές κινητοποιήσεις, οι αντιστάσεις είναι υπαρκτές, ο κόσμος της αλληλεγγύης και της αντίστασης έχει σε πολλές περιπτώσεις αντιρατσιστικά αντανακλαστικά, όπως π.χ. στα Γιαννιτσά.

Ξέρουμε πολύ καλά ιστορικά τι σημαίνει αν γενικευτεί ένα ρατσιστικό κίνημα: Η στοχοποίηση των προσφύγων θα επεχταθεί στην αριστερά και όλους τους αλληλέγγυους σε πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι περιπτώσεις του πρόστιμου στον Θ. Αγαπητό και την περιφ. κίνηση «Ανταρσία στην Κεντρ. Μακεδονία» ή κατά του μλ-ΚΚΕ στην Καλαμάτα. Η Αριστερά στο σύνολό της, το αντιρατσιστικό και το εργατικό κίνημα χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να σταθούμε στο ύψος της συγκυρίας, να σχεδιάσουμε γρήγορα νέες πρωτοβουλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ λίγα αριθμητικά τα φασιστοειδή που «επιβάλλουν» την ατζέντα τους, με επικλήσεις φόβου και πολύ σθένος τα ρατσιστικά τους «επιχειρήματα». Η πλειοψηφία (ή έστω μια κρίσιμη μάζα) δεν είναι ρατσιστές ή ξενοφοβικοί. Είναι επιτακτική ανάγκη να κερδηθεί ο κόσμος που δεν είναι ταγμένοι ακροδεξιοί ή φασίστες. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι άκρως απαραίτητες οι ενωτικές και μαζικές πρωτοβουλίες για επιτροπές κατοίκων (βλ. Πεντέλη), με παρεμβάσεις σε δημοτικά συμβούλια, σχολεία και μαζικούς χώρους, αλλά και η διοργάνωση αντιρατσιστικών κινητοποιήσεων (βλ. Νεάπολη Θεσσαλονίκης). Ο εχθρός είναι μπροστά μας και δεν είναι οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες.

Αντίπαλος είναι οι πολιτικές της νεοφιλελεύθερης ΕΕ-φρούριο που χρησιμοποιεί το δηλητήριο του ρατσισμού για να μας διαιρέσει. Ντόπιοι-μετανάστες και πρόσφυγες μόνο με κοινό αγώνα μπορούμε να τις ανατρέψουμε και να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή για όλους μας.