

Ίμια 2023: νίκη του κινήματος και ξεμπρόστιασμα Μπακογιάννη – αστυνομίας

Κρίση των Ίμιων, 31 Γενάρη 1996. Την ημέρα αυτή πρέπει να τη θυμόμαστε σαν μια μέρα που Έλληνες και Τούρκοι κινδύνεψαν να μπουν σε μια νέα πολεμική σύγκρουση και αιματοχυσία, εξαιτίας των οικονομικών συμφερόντων και στις δύο χώρες, αλλά και εξαιτίας των ευρύτερων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών των «μεγάλων παιχτών» που πάντα επεμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο «ανακατεύοντας την τράπουλα» διατηρώντας τα παλιά μέτωπα σύγκρουσης και ανοίγοντας διαρκώς καινούργια.

Άλλη μια τέτοια περίοδο κρίσης περνάμε και σήμερα. Σε τίποτα δεν έχουν να ωφεληθούν οι λαοί από αυτή την αντιπαράθεση. Αντίθετα πληρώνουμε ήδη τεράστια χρηματικά ποσά για εξοπλισμούς από τις ρημαγμένες οικονομίες και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο εχθρός βρίσκεται ήδη εδώ, πίσω από δικές του κυβερνήσεις, «ποντάρει» με τα λεφτά μας, τα κέρδη δικά του και αν εκτροχιαστεί η κατάσταση, οι νεκροί δικοί μας.

Πιόνι του συστήματος η Χρυσή Αυγή, προσπάθησε τα προηγούμενα χρόνια – αλλά και χτες τα αποκαΐδια της με την πλήρη ανοχή και κάλυψη της αστυνομίας – να κάνει αυτή τη μέρα επέτειο με στρατιωτικού τύπου παραληρηματικές φιέστες, γιορτάζοντας στην πραγματικότητα ανάληψη της εξουσίας από το Χίτλερ το 1933. Κάθε φορά όμως βρήκε απέναντι της το κίνημα να εμποδίζει τα σχέδια της.

Πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς, εργατικά σωματεία, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις, κοινωνικοί φορείς, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα δίνουν το «παρών» και κερδίζουν τη μέρα. Μετατρέπουν αυτή τη μέρα σε ευκαιρία υπενθύμισης και αγώνα. Για να καταγγείλουμε τους τυχοδιώκτες του πολέμου, για να καταδείξουμε την ανάγκη συνεννόησης των λαών, για τη διεθνιστική δηλαδή απάντηση στον εθνικισμό που προσπαθούν να μας επιβάλουν για να μας έχουν σε «πολεμική ετοιμότητα», ενώ οι δικές μας καθημερινές ανάγκες είναι άλλες και πρέπει να διεκδικήσουμε την κάλυψη τους.

Ενώ αστυνομία, κυβέρνηση, και δήμος Αθηναίων ψάχνουν ακόμα ποιος να ρίξει την ευθύνη σε ποιον, που δίνουν το δικαίωμα

στην εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται και πάλι στο κέντρο της Αθήνας προσπαθώντας και πάλι να τρομοκρατήσει, το αντιφασιστικό κίνημα γνωρίζει ότι δε μπορεί να τους έχει καμία εμπιστοσύνη. Η απάντηση στο φασισμό έπρεπε να δοθεί και δόθηκε στον δρόμο.

Και φέτος λοιπόν, χτες Σάββατο 28 Γενάρη, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία Ρηγίλλης, νοηματοδοτώντας τη μέρα με τα πραγματικά αιτήματα, για ειρήνη και ευημερία των λαών, για προστασία του περιβάλλοντος ενάντια στις εξορύξεις, για την ελεύθερη μετακίνηση και προστασία μεταναστών και προσφύγων, ενάντια στους ανταγωνισμούς και την εκμετάλλευση και βέβαια μην επιτρέποντας στη Χρυσή Αυγή να πλησιάσει στο σημείο.

Κίνηση «Απελάστε τον Ρατσισμό»

Πηγή: kar.org.gr