

Η έξαρση της Πανδημίας, τα προβλήματα στην δημόσια υγεία και οι ανεπάρκειες στα νοσοκομεία επιβάλλουν την αξιοποίηση του ΝΙΕΝ

Η υγειονομική πανδημία που ξέσπασε σε ολόκληρο τον κόσμο και στην χώρα μας με τον covid – 19 έφερε στο προσκήνιο τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες στα δημόσια συστήματα υγείας, τις αντιλαϊκές πολιτικές και την υποχρηματοδότησή τους αλλά και την βαρβαρότητα ενός συστήματος που στο προσκήνιο έχει την θεοποίηση της ιδιωτικής (κερδοσκοπικής) πρωτοβουλίας ακόμη και στο νευραλγικό κρίσιμο τομέα της υγείας.

Στην χώρα μας οι κυβερνητικές θριαμβολογίες και πανηγυρισμοί της περασμένης άνοιξης δίνουν την σκυτάλη σε μια τραγική εικόνα η οποία δείχνει την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης η οποία (όπως και οι προηγούμενες) συνεχίζει την ίδια καταστροφική πολιτική με μειώσεις των δαπανών για την δημόσια υγεία (η μείωση στον προϋπολογισμό του 2021 που κατατέθηκε φθάνει τα 572 εκ. ευρώ) και αυτό σε μια περίοδο έξαρσης της πανδημίας από την οποία η χώρα μας θρηνεί καθημερινά την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων.

Οι ελλείψεις σε νοσοκομεία, ΜΕΘ, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, η προκλητική μεταχείριση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δομές υγείας, η ακραία εμπορευματοποίηση, η ανεπάρκεια σε μηχανολογικό -τεχνικό εξοπλισμό αλλά και τα προβλήματα στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών, όχι μόνο για τον covid -19 αλλά και για πλήθος ακόμη σοβαρών ασθενειών (καρδιολογικά – αναπνευστικά – καρκίνους κ.λπ) φέρνουν στην επικαιρότητα την ανάγκη ριζικού επανασχεδιασμού, ουσιαστικής

στήριξης και χρηματοδότησης στον τομέα της δημόσιας υγείας και των αντίστοιχων δομών μεταξύ των οποίων στην κορυφή θα πρέπει να βρίσκονται τα δημόσια νοσοκομεία για την ουσιαστική κάλυψη των κοινωνικών – λαϊκών αναγκών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ θέτει για άλλη μια φορά την ανάγκη αξιοποίησης του ΝΙΕΝ.

Το ΝΙΕΝ, η πορεία εγκατάλειψης και λεηλασίας και οι ευθύνες...

Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ) ανήκει στους Ναυτεργάτες και κατ' επέκταση στον λαό (ιδιοκτησίας ΝΑΤ) το οποίο λειτούργησε ως νοσοκομείο (σανατόριο) μεταξύ των ετών 1948 και 1975.

Βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Μελισσίων μέσα σε ένα πευκοδάσος 127 στρεμμάτων και οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ανέρχονται σε 12.000 τ.μ.

Το 1975 έκλεισε προκειμένου να γίνουν εκτεταμένες επισκευές οι οποίες ουδέποτε ολοκληρώθηκαν και από το 1981 όχι μόνο εγκαταλείφθηκε αλλά αφέθηκε στην τύχη του και στην πορεία του χρόνου λεηλατήθηκε σε τέτοιο βαθμό αφού αφαιρέθηκαν ακόμη και οι καλωδιώσεις των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αυτό...

Οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες – πρωτοβουλίες της ΠΕΝΕΝ και άλλων φορέων να προστατευθεί ως δημόσιο αγαθό η περιουσία των Ναυτεργατών, να αξιοποιηθεί για τις λαϊκές ανάγκες και να ενταχθεί ξανά στο δημόσιο σύστημα υγείας που τόσο πολύ ανάγκη έχει στην κατεύθυνση ενίσχυσης των νοσοκομειακών δομών, απέβησαν άκαρπες και σήμερα παρουσιάζει μια αποκαρδιωτική εικόνα ερήμωσης – εγκατάλειψης που μόνο θλίψη και οργή προκαλεί στον Ναυτεργατικό κόσμο της χώρας μας.

Οι πολιτικές ευθύνες όλων έως σήμερα των κυβερνήσεων είναι δεδομένες και αναμφισβήτητες. Στην πορεία κατά διαστήματα είτε

από την δημοτική αρχή είτε από ιδιώτες έγιναν προσπάθειες να το “αρπάξουν” έναντι πινακίου φακής και χάρη στην αντίσταση των Ναυτεργατών και του ταξικού σ.κ δεν έγινε αυτό κατορθωτό...

Το 2017 η “αριστερή” κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε και έκανε πράξη αυτό που δεν έγινε τα προηγούμενα 35 χρόνια, πήρε το ΝΙΕΝ, τις παιδικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα και δεκάδες ακίνητα φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας και τα μεταβίβασε στον ΕΦΚΑ με σκοπό την αξιοποίησή τους, δηλαδή το ξεπούλημά τους στα ιδιωτικά – επενδυτικά συμφέροντα!!!

Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που επί δεκαετίες άφησαν το ΝΙΕΝ να ρημάξει στο έλεος της εγκατάλειψης και της λεηλασίας δήλωναν τότε ότι πάσχιζαν για την αξιοποίησή του!!

Το ΝΙΕΝ και σήμερα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των Ναυτεργατών (που προήλθε από τον μόχθο τους) και φυσικά δεν πρόκειται αυτοί να νομιμοποιήσουν τα τετελεσμένα άθλιων κυβερνητικών αποφάσεων και θα εναντιωθούν σφοδρότατα σε οποιαδήποτε απόπειρα αρπαγής, καταπάτησης, σαλαμοποίησης, αλλαγής χρήσεων για να παραδοθεί αυτό στις ορέξεις των επιχειρηματιών επενδυτών.

Πιστεύουμε ότι η σημερινή κατάσταση στον τομέα της δημόσιας υγείας επιβάλλει την ανάγκη επισκευής και επαναλειτουργίας του ΝΙΕΝ ως δημόσιο νοσοκομείο με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και το κράτος να χρηματοδοτήσει το έργο του.

Ως ελάχιστη αναγνώριση της συνεισφοράς του μόχθου των Ναυτεργατών σε αυτό να δημιουργηθεί ειδική πτέρυγα για τους Ναυτεργάτες (εν ενεργεία και συνταξιούχους) και μέσα σε αυτό να λειτουργήσει πανεπιστημιακή κλινική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ

Το έγγραφο της ΠΕΝΕΝ εστάλη:

Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Βουλή των Ελλήνων

Πολιτικά Κόμματα

Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια

Κοινοποιήθηκε: ΠΝΟ – Ναυτεργατικά Σωματεία – Οργανώσεις
Συνταξιούχων Ναυτεργατών

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΕΚΠ – ΕΚΑ – ΜΜΕ