

# Συνεχείς επιθέσεις στους εργαζομένους του ΕΦΚΑ

του Χρήστου Βαγενά\*

Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις της εργατικής τάξης στο στόχαστρο κυβέρνησης και καπιταλιστών, με πρωτεργάτες Μητσοτάκη και Χατζηδάκη

**Χρειάζεται πανεργατική απάντηση**

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αगाστή συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης έχει βάλει στο στόχαστρο τις εργατικές κατακτήσεις, προκειμένου να μπορέσει το κεφάλαιο να αυξήσει την κερδοφορία του και να αντιμετωπίσει τη νέα οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα συνεχίζουν τη μεθοδευμένη ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα κάθε δημόσιας υπηρεσίας και περιουσίας από την οποία το ιδιωτικό κεφάλαιο θα αποκομίσει εύκολα κέρδη, χωρίς κόπο και χωρίς ρίσκο.

Για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους η άρχουσα τάξη και οι κυβερνήσεις-υπηρέτες τους προσπαθούν να διαιρέσουν την εργατική τάξη, για να έχουν τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις.

Μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα

Προσπαθούν να αποδομήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα παρουσιάζουν σαν προσκόμματα του παρελθόντος, κόντρα στη θεοποίηση της ελευθερίας-ασυδοσίας των αγορών για να μπορούν πιο εύκολα να καταργήσουν.

Ειδικά οι απεργίες των εργαζομένων διαρκώς αναφέρονται από κυβερνητικούς παράγοντες και ΜΜΕ, λόγω των “προβλημάτων” που προκαλούν σε άλλους εργαζόμενους. Ακόμα και η απεργία των

ναυτεργατών και της ΠΕΝΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού), δέχτηκε τα χυδαία πυρά όλων και ως κάνουν μία από τις σκληρότερες δουλειές αυτοί οι άνθρωποι.

Βέβαια κουβέντα δεν λέγεται για τα προβλήματα συνολικά που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Για τις απλήρωτες ώρες εργασίας και υπερωριών, για τους εξευτελιστικούς μισθούς, για την εντατικοποίηση, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, για τον αυταρχισμό, την εκμετάλλευση και τόσα άλλα.

Έτσι για να βοηθηθούν κι άλλο οι επιχειρήσεις με το νέο νόμο του Χατζηδάκη οι υπερωρίες θα πληρώνονται με ρεπό (!), η Κυριακάτικη αργία περιορίζεται σε πολλούς ακόμα κλάδους, τα συνδικάτα φακελώνονται και μπαίνουν κι άλλοι περιορισμοί στο δικαίωμα στην απεργία.

Την ίδια ώρα απαξιώνονται και διαλύονται οι δημόσιες υπηρεσίες και η δημόσια περιουσία, προκειμένου να τις περάσουν στα χέρια ιδιωτών πιο εύκολα. Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου Τομέα κατηγορούνται συνολικά σαν οι υπαίτιοι της κακής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχύσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά και για να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι της δικής τους ευθύνης για την υποβάθμιση του Δημοσίου.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιτάσσουν την εκχώρηση όλων των δημόσιων λειτουργιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο, προκειμένου να αντλήσουν μεγαλύτερα και πιο ασφαλή κέρδη, καθώς αμείβονται κατευθείαν από το κράτος ή αφορούν υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τους πολίτες, όπως υγεία, παιδεία, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές κ.α.

#### Χυδαιότητες και ψέμματα κατά εργαζομένων

Στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη παρατηρείται μια μεθοδευμένη κυβερνητική προσπάθεια, ώστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συναλλασσόμενοι με το Δημόσιο, να κατηγορούνται οι υπάλληλοι και να μην αναλαμβάνουν τις (συνολικές) ευθύνες που αναλογούν στους κυβερνώντες.

Ένας τυχάρπαστος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ονόματι Μαραβέγιας κατηγορούσε πριν μερικές εβδομάδες το νοσηλευτικό προσωπικό ότι δεν έκανε όσα μπορούσε για να περιθάψει τους ασθενείς από covid-19 (τέρμα τα χειροκροτήματα), ο διοικητής του ΟΑΣΘ με ύφος 100 καρδιναλίων κατηγορούσε τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές, γιατί εν μέσω καύσωνα απέσυραν στα αμαξοστάσια τα λεωφορεία-σάουνες της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία υπενοικίασαν πανάκριβα, ενώ δεν είχαν παράθυρα και κλιματισμό!

### Ιδιωτικοποιήσεις στον ΕΦΚΑ

Χειρότερος απ' όλους ο υπ. Εργασίας Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος κάνει πολιτική καριέρα ιδιωτικοποιώντας-ξεπουλώντας οτιδήποτε δημόσιο.

Έτσι αφού κανόνισε ποια εταιρία θα πάρει 12 εκατομμύρια ευρώ για παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου των υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ, άρχισε να κατηγορεί τους εργαζόμενους ότι δεν απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ότι επιδεικνύουν “δεσποτική” συμπεριφορά και διάφορες άλλες τέτοιες συκοφαντίες.

Αυτοί που ψήφισαν, δημιούργησαν και υλοποιούν αυτή την ενοποίηση-τερατούργημα χωρίς οργάνωση και σχεδιασμό, δεν έχουν φυσικά καμία ευθύνη! Οι “άριστοι” της Διοίκησης και του Υπ. Εργασίας δεν ευθύνονται για τις εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ.

Θέλουν να δημιουργήσουν τηλεφωνικό κέντρο τύπου call center από ιδιωτική εταιρία, όπου ο επιχειρηματίας-ημέτερος θα καρπώνεται τα πολλά λεφτά και οι εργαζόμενοι θα παίρνουν ψίχουλα μέχρι 500€ το πολύ. Και το σημαντικότερο: δεν θα προσφέρουν καμία υπηρεσία στους ασφαλισμένους.

Και εξηγούμε τι εννοούμε: ο ΕΦΚΑ έχει καμιά δεκαριά ηλεκτρονικές εφαρμογές, ενώ κάθε ένα από τα Ταμεία που ενοποιήθηκαν (δέκα τον αριθμό αν υπολογίσουμε το Επικουρικό &

Εφάπαξ και τους δημοσίους υπαλλήλους) με 1-10 ηλεκτρονικές εφαρμογές το κάθε ένα, που χρησιμοποιούνται ακόμα. Οπότε όποιο άτομο απαντήσει σε ένα οποιοδήποτε τηλέφωνο πρέπει να έχει γνώση και πρόσβαση για έναν τέτοιο όγκο (ή έστω μέρους του) εφαρμογών και δεδομένων, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το τηλεφώνημα. Για να μην αναφέρουμε τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, του ΟΠΕΚΑ και του Υπ. Εργασίας.

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο στελεχωμένο με μόνιμο προσωπικό των Ταμείων, το οποίο δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, σαν μια προσπάθεια βιτρίνας ότι τάχα υπάρχει Ενιαίος Φορέας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει πολλά για την εξυπηρέτηση των πολιτών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων. Και αυτό γιατί υπάρχει αυτή η πληθώρα διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και κανονισμών των παλαιών Ασφαλιστικών Ταμείων, που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να ενοποιηθούν, ούτε υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν οι υπάλληλοι για όλα αυτά.

Αυτό που θα κάνει το ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο θα είναι είτε να δίνει τα τηλέφωνα των αρμόδιων Τμημάτων και Υποκαταστημάτων, είτε να μεταφέρεται το αίτημα ηλεκτρονικά στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ώστε να το απαντήσουν όταν μπορέσουν.

Δηλαδή θα δοθούν 12 εκατ. Ευρώ σε ένα έτος, για κάτι που ήδη γίνεται από το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ και δεν είναι βοηθητικό για κανέναν.

Οι “άριστοι” που είναι άθλιοι και άχρηστοι

Δυστυχώς τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η συνειδητή προσπάθεια τους να δολοφονήσουν την Κοινωνική Ασφάλιση, δεν θα μπορέσουν να επιλυθούν εύκολα τα επόμενα χρόνια. Ούτε με τους ιδιώτες στην απονομή των συντάξεων, που πρόσφατα ψηφίστηκε η διάταξη Χατζηδάκη. Λογιστές και δικηγόροι θα εκδίδουν συντάξεις, χωρίς γνώσεις και εμπειρία, και το λάθος δυστυχώς θα γίνει κανόνας και άλλοι ασφαλισμένοι θα αδικούνται και

άλλοι θα ευνοούνται, ενώ εύκολα θα μπαίνουν σε πειρασμό διάφοροι για παραποίηση στοιχείων και διάφορες άλλες απατεωνιές.

Ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να προσφέρει ούτε τα στοιχειώδη στους εργαζόμενους του για να δουλέψουν, για αυτό και υπάρχουν παντού και μόνο ελλείψεις. Τελευταίο ακραίο παράδειγμα αποτελεί η έλλειψη κλιματισμού σε δεκάδες κτίρια του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα, για ένα ακόμα καλοκαίρι.

Ότι χαλάει στον ΕΦΚΑ είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο για να φτιαχτεί ή να αντικατασταθεί. Η Διοίκηση όμως, πιστή στην κυβερνητική γραμμή, κατηγορεί και για αυτά τα προβλήματα τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Σαν να μην έχουν αυτοί που διοικούν και ο συρφετός των ημετέρων που τοποθετούν οι ίδιοι, καμία ευθύνη.

Οι “άριστοι” της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αναδειχτεί πρωταθλητές στα ρουσφέτια και στον ΕΦΚΑ, και κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, ενώ οι ίδιοι ξεχειλίζουν από ανικανότητα και χυδαιότητα!

Είναι τόσο μικροπρεπείς και μικρόψυχοι, που εκφράζουν το μίσος τους καθημερινά για τους εργαζόμενους. Ακόμα και εν μέσω του πολυήμερου καύσωνα δεν παραδέχτηκαν τα λάθη τους, δεν ενδιαφέρθηκαν να λύσουν τα προβλήματα στον κλιματισμό, έλεγαν διαρκώς ψέμματα και δεν άφησαν καν τους εργαζόμενους να φύγουν λίγες ώρες νωρίτερα.

Ταυτόχρονα ξεκινάνε στοχευμένες πειθαρχικές διώξεις σε εργαζόμενους για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων, όταν ο ΕΦΚΑ έχει εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, παροχών και υγείας, που οφείλονται κατά 99% στις πολιτικές τους που διαλύουν τη Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση.

Ο ΕΦΚΑ ακόμα δεν έχει Ενιαίο Κανονισμό Παροχών και Ασφάλισης, άργησε μήνες και χρόνια να εκδώσει εγκύκλιους και οδηγίες, ενώ πολλά ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει και έχουν δημιουργηθεί χαοτικές συνθήκες. Και παρόλα αυτά φταίνε οι εργαζόμενοι.

Η ίδια αντεργατική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά του “κράτους” της Δεξιάς εκφράζεται στους εργαζόμενους παντού και στον Δημόσιο Τομέα. Είναι το ταξικό μίσος απέναντι στην εργατική τάξη και τις κατακτήσεις της.

### Οι μάχες είναι μπροστά μας

Η εργατική τάξη, τα συνδικάτα, οι παρατάξεις και οι πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς πρέπει να απαντήσουμε μαζικά, ενωτικά και δυναμικά στη θατσερικής έμπνευσης επίθεση, που δεχόμαστε. Η κυβέρνηση, μας έχει κηρύξει τον πόλεμο και πρέπει να απαντήσουμε ανάλογα.

Κομβικό σημείο αυτής της μάχης είναι ο αντεργατικός νόμος του Χατζηδάκη, που πρέπει να μείνει στα χαρτιά.

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλο της εφημερίδας, ότι πρέπει να οργανωθεί από τα συνδικάτα καταρχήν η ανυπακοή σε όλες τις διατάξεις του νόμου, που αφορούν στη λειτουργία των συνδικάτων για τις συνελεύσεις, τις αρχαιρεσίες, τον τρόπο προκήρυξης των απεργιών, τα ποσοστά ασφαλείας και το φακέλωμα των συνδικαλιστών.

Το META (Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής) πολύ γρήγορα δημοσιοποίησε ξεκάθαρα αυτές τις θέσεις, για τον αγώνα που πρέπει να γίνει στα συνδικάτα και στους εργασιακούς χώρους, για να μείνει αυτός ο νόμος στα χαρτιά. Ειδικά χρειάζεται μεγάλη αλληλεγγύη και στήριξη στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου τα αφεντικά θα επιδιώξουν την εφαρμογή της απλήρωτης εργασίας.

Πρέπει να μας βρουν μαζικά έξω από κάθε επιχείρηση, που θα επιδιώξει να εφαρμόσει αυτές τις απαράδεκτες αντεργατικές ρυθμίσεις.

Όπως καταφέραμε και έμεινε ο νόμος για την απαγόρευση των διαδηλώσεων στα χαρτιά, έτσι θα επιδιώξουμε και με το νόμο Χατζηδάκη.

Επόμενη μάχη θα είναι οι κινητοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο

για την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης, όπου προετοιμάζουν νέα λεηλασία στις εισφορές των ασφαλισμένων μέσω του τζογαρίσματος του συνόλου των εισφορών τους στα χρηματιστήρια.

Επίσης η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών των εργαζομένων, προετοιμάζεται να γίνει αφορμή για νέες απολύσεις και διώξεις εργαζομένων και καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων. Ήδη πολλά συνδικάτα, παρατάξεις, συλλογικότητες και οργανώσεις της Αριστεράς παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ των μαζικών εμβολιασμών και κατά της υποχρεωτικότητας τους και των επακόλουθων κυρώσεων για τους εργαζομένους.

Η κυβέρνηση της Δεξιάς που δεν ενίσχυσε στο παραμικρό τη Δημόσια Υγεία, θα χρησιμοποιήσει πάλι την ατομική ευθύνη και θα κατηγορήσει για την όποια επέκταση της πανδημίας τους ανεμβολίαστους αυτή τη φορά. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τον αγώνα μας για δημόσια, δωρεάν υγεία, για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, για μαζικές προσλήψεις προσωπικού στην Υγεία, την Παιδεία, τα ΜΜΜ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το Κοινωνικό Κράτος, για ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων και της ιχνηλάτησης.

Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης και το καθήκον για την επιβίωση της εργατικής τάξης είναι να την ανατρέψουμε. Απέναντι σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είναι απαραίτητο να αντιτάξουμε ένα ισχυρό εργατικό κίνημα σαν αντίπαλο δέος. Πρέπει να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας, προετοιμαζόμενοι ακόμα και για έναν μαραθώνιο αγώνα, που θα οδηγήσει στην ανατροπή της Νέας Δημοκρατίας.

\*Ο Χρ. Βαγενάς είναι οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής), μέλος των Ριζοσπαστικών Αγωνιστικών Κινήσεων Εργαζομένων ΕΦΚΑ

