

# Όλοι στα αντινατοϊκά συλλαλητήρια στις 11 Ιουλίου

**11 Ιούλη 6.30μ.μ. – Αθήνα: Προπύλαια –  
Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου**

Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται επικίνδυνα όχι μόνο πάνω από την περιοχή μας, αλλά και πάνω από την ίδια μας την χώρα. Τα απανωτά επεισόδια του τελευταίου διαστήματος, η όξυνση της πολεμικής ρητορείας, η όξυνση του εθνικισμού (με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τα εθνικιστικά συλλαλητήρια με αφορμή το «μακεδονικό») επιβεβαιώνουν αυτούς τους κινδύνους.

Πάνω στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης οξύνονται οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των αστικών τάξεων και των πολυεθνικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Η ένταση των ανταγωνισμών οδηγεί τις αστικές τάξεις και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις να ενισχύουν τον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλία, να καλλιεργούν το μίσος ανάμεσα στους λαούς την ώρα που κατακρεούργούν τα δικαιώματα της εργαζόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας, να ενισχύουν το ρατσισμό ρίχνοντας τα βάρη στους κατατρεγμένους των πολέμων. Οι πολεμικές εστίες πολλαπλασιάζονται, οι πολεμικοί εξοπλισμοί αναπτύσσονται παντού (ακόμη και στην καταχρεωμένη Ελλάδα), οι κίνδυνοι για πολεμικές συρράξεις δυναμώνουν.

Οι ανταγωνισμοί αυτοί εκδηλώνονται σε όλο και περισσότερα μέτωπα, και πριν από όλα στην μπαρούταποθήκη της Μέσης Ανατολής. Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το ΙΡΑΝ για τα πυρηνικά και η πρόσφατη σφαγή των παλαιστινίων Στη Λωρίδα της Γάζας από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ είναι τα τελευταία επεισόδια σε μια πορεία που δείχνουν ότι **ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου έρχεται στην πρώτη γραμμή**.

**Στην χώρα μας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική ευθυγράμμισης με ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-ΕΕ με στόχο αφενός στη στήριξή τους για το ξεπέρασμα της κρίσης του στις πλάτες των εργαζόμενων και αφετέρου την οικονομική και γεωπολιτική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, στη διεκδίκηση των ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους στην ευρύτερη περιοχή.. Οικοδομεί τον αντιδραστικό και επιθετικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ. Διεκδικεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των Βαλκανίων και σ' αυτά τα πλαίσια διαπραγματεύεται με τα γειτονικά κράτη. Προχωρεί ήδη σε ένα δυσβάσταχτο πρόγραμμα εξοπλισμών, κυρίως από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Στην βάση αυτών των επιδιώξεων διαγκωνίζεται όλο και πιο επικίνδυνα με τον τουρκικό καπιταλισμό.**

Η πρόσφατη συμφωνία Τσίπρα Ζάεφ εντάσσεται σε αυτή την πολιτική. Είμαστε αντίθετοι στην συμφωνία αυτή και συνολικά στην κυβερνητική πολιτική στην περιοχή, που επιδιώκει την ένταξη της γειτονικής χώρας; στην ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των Βαλκανίων και την ενίσχυση του ρόλου του ελληνικού κεφαλαίου στην γειτονική χώρα. **Το δικό μας όχι είναι από την σκοπιά της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της αντιιμπεριαλιστικής πάλης, του σεβασμού των λαών, σε πλήρη αντίθεση με το ΟΧΙ των εθνικιστών – πατριδοκάπηλων, της ακροδεξιάς που είναι το όχι του πολέμου, του μίσους, του φασισμού, που γίνεται από τις θέσεις του «η Μακεδονία είναι μία και ελληνική» που είναι ΝΑΙ στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, την ελληνική άρχουσα τάξη.**

Από την άλλη πλευρά του Αιγαίου η τουρκική κυβέρνηση Ερντογάν διατυπώνει όλο και πιο ανοιχτά την πολεμική απειλή, ακόμα και για κατάληψη εδαφών. Έχει εξαπολύσει αντιδραστικές πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό της (Συρία / Αφρίν, Ιράκ κ.λπ.), διαμορφώνει ένα ακραίο αντιδραστικό καθεστώς στο εσωτερικό της κυρίως ενάντια στο εργατικό κίνημα, την αριστερά, τις δημοκρατικές κατακτήσεις, καταπιέζει φριχτά τους κούρδους, παράλληλα με το δικό της πρόγραμμα εξοπλισμών-μαμούθ από Ρωσία και ΗΠΑ.

Η αριστερά, το εργατικό λαϊκό και νεολαίιστικό κίνημα στην Ελλάδα, την Τουρκία και όλες τις χώρες των Βαλκανίων πρέπει να βροντοφωνάξει:

Η υπεράσπιση της ειρήνης και η αποτροπή μιας γενίκευσης του πολέμου, τα συμφέροντα των λαών της περιοχής και πρώτα από όλα το δικαίωμα στην ζωή δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των κυρίαρχων τάξεων. Ο ανταγωνισμός αυτός είναι αντιδραστικός και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Οι λαοί δεν θα οδηγηθούν στη σφαγή για το αν την ΑΟΖ θα την εκμεταλλευτεί η NOBLE ή η ROSNEFT, Έλληνες ή Τούρκοι καπιταλιστές.

Για αυτό

Είναι επιτακτική ανάγκη ενός ενωτικού αντιπολεμικού, αντιιμπεριαλιστικού, διεθνιστικού κινήματος.

Ενός κινήματος αποτροπής μιας γενίκευσης του πολέμου και υπεράσπισης της ειρήνης, για την αποτροπή του πολέμου και κάθε πολεμικού τυχοδιωκτισμού, ενάντια στην πολιτική, τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των αστικών τάξεων και των πολυεθνικών εταιρειών. Ενός κινήματος που θα παλεύει για τα κοινά συμφέροντα των εργαζόμενων όλων των χωρών της περιοχής, που θα βάζει στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννάει τα μνημόνια, τον πόλεμο, την προσφυγιά.

Βασικοί στόχοι αυτού του κινήματος είναι:

1. **Έξω από NATO και ευρωστρατό, όχι στις νέες βάσεις, κλείσιμο όλων των βάσεων.** Ανεξαρτησία από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τους σχεδιασμούς τους. Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή. Καμιά συμμετοχή – καμιά εμπλοκή άμεση ή έμμεση της Ελλάδας. Επιστροφή όλων των Ελληνικών στρατιωτικών αποστολών εκτός συνόρων.
2. Παλεύουμε ενάντια στον αντιδραστικό **ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό** και στην **ιμπεριαλιστική επαναχάραξη** των

**συνόρων.** Καμιά ανοχή στην πατριδοκαπηλεία, στον εθνικισμό, στη φιλοπόλεμη ρητορική. **Οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων** για τις ΑΟΖ, τα πετρέλαια και τους αγωγούς, για την οικονομική τους αναβάθμιση που προσπαθούν να εξαπατήσουν τους λαούς στο όνομα του «κοινού εθνικού συμφέροντος», που αναφέρονται πάντα και μόνο στην ευθύνη του «άλλου κράτους» αποκρύβοντας τις «δικές μας» για την κλιμάκωση των συγκρούσεων, δεν είναι δικοί μας. Στους λαούς φέρνουν πολέμους και συμφορές.

3. Παλεύουμε ενάντια **στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ**, που ακολουθεί πιστά την επιθετική πολιτική του ευρωνατοϊκού ιμπεριαλισμού, επεκτείνει να αναβαθμίζει τις βάσεις του θανάτου, **διεκδικεί να υλοποιήσει επιθετικά στην ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των Βαλκανίων**, οικοδομεί **τον επικίνδυνο και επιθετικό άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου**, φορτώνει δυσβάσταχτους εξοπλισμούς των λαό.
4. Άμεση μείωση των στρατιωτικών δαπανών, όχι στο νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Κοινός αγώνας του ελληνικού και τούρκικου εργατικού κινήματος ενάντια στους εξοπλισμούς και για άμεση μείωση των πολεμικών δαπανών. Λεφτά για παιδεία, υγεία, κοινωνικές παροχές, δημόσια αγαθά, όχι για βόμβες και εξοπλισμούς.
5. Όχι στο ρατσισμό την ισλαμοφοβία την πατριδοκαπηλία και το φασισμό. Όχι στην συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά. Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, άσυλο ανοιχτά σύνορα με οργανωμένη-ασφαλή-ελεύθερη διέλευση, για τους πρόσφυγες και τους κατατρεγμένους των πολέμων.
6. Παλεύουμε ενάντια στην ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των Βαλκανίων. Τασσόμαστε υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των εθνοτήτων, των λαών και των μειονοτήτων της ιστορικά πολυεθνικής περιοχής της Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του κάθε λαού – και του λαού της γειτονικής χώρας- στον αυτοπροσδιορισμό, χωρίς να αποφασίζουν γι' αυτόν οι «νονοί» των Βαλκανίων, τοπικοί και διεθνείς. Προτάσσουμε την κοινή πάλη όλων

των λαών των Βαλκανίων ενάντια στους εθνικισμούς, τις αστικές τάξεις, τον ιμπεριαλισμό

7. Αναπτύσσουμε μέτωπο στον εθνικισμό, την καλλιέργεια της αντιπαράθεσης και του μίσους ανάμεσα στους λαούς, τον φασισμό. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε αγωνιστική ή αντιιμπεριαλιστική «διάθεση». Ο εθνικισμός και τα συλλαλητήρια που οργανώνει είναι εχθρικά στην ειρήνη και την φιλία των λαών, στο λαϊκό εργατικό κίνημα και την αριστερά. Προσπαθούν να στρέψουν την οργή της εργατικής τάξης και του λαού από τη φτώχεια και τα μνημόνια προς τον εθνικισμό, την δεξιά και την ακροδεξιά, βγάζοντας λάδι την ΕΕ, την τρόικα, το κεφάλαιο.
8. Όχι στις εξορύξεις και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που γίνονται σήμερα αντικείμενο ανταγωνισμών, πολέμων, οικολογικής καταστροφής. Τις ενεργειακές ανάγκες θα καλύψουν οι λαοί και όχι οι πολυεθνικές και το κεφάλαιο, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κλιματική ισορροπία του πλανήτη.
9. Παλεύουμε υπέρ των λαϊκών δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, καθώς οι εθνικισμός, το «πολεμικό κλίμα» και οι «πολεμικές προετοιμασίες» πάντα συνοδεύεται από την ένταση της καταστολής. Είμαστε ενάντια στην στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, στην στράτευση των γυναικών και της νεολαίας στα 18, την χρήση του στρατού σαν δύναμη καταστολής ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό». Για τα δικαιώματα των φαντάρων, για μαζικό κίνημα μέσα και έξω από τον στρατό.
10. Οι οργανώσεις που υπογράφουν αυτή την κοινή πολιτική δήλωση προχωράμε σε συντονισμό δράσης ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τον εθνικισμό.

Μέσα από αυτόν:

- **Καλούμε σε διοργάνωση αντιπολεμικών / αντιιμπεριαλιστικών συλλαλητηρίων την Τετάρτη 11 Ιουλίου, που ξεκινάει η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.**

- Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της αντιπολεμικής πάλης του εργατικού, λαϊκού και νεολαίστικου κινήματος. Καλούμε σε κοινή δράση κάθε δύναμη που κινείται σε αντιπολεμική, αντιιμπεριαλιστική κατεύθυνση.
- Προετοιμάζουμε καμπάνια αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό ενάντια στο σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
- Διερευνούμε τη δυνατότητα ανάπτυξης διεθνιστικής πρωτοβουλίας μέσα στο Φθινόπωρο μαζί με άλλες αριστερές και φιλειρηνικές οργανώσεις των Βαλκανίων.
- **Καλούμε κάθε δύναμη και συλλογικότητα που συμφωνεί στην βασική κατεύθυνση της δήλωσης αυτής να συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στον συντονισμό της αντιπολεμικής δράσης.**

**Την κοινή δήλωση υπογράφουν οι:**

- **ΑΝΤΑΡΣΥΑ**
- **ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΔΕΑ) – ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ (Κ.Δ.)**
- **ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΜΑ**
- **ΟΚΔΕ**