

# Τι θέλουμε λοιπόν; Να κάνουμε τους πρόσφυγες μπαλάκι με τον Ερντογάν;

Π.Κ.

“Εισβολή” χαρακτηρίζουν τη συγκέντρωση προσφύγων στα ελληνικά σύνορα όλα τα μίντια. “Εργαλειοποίηση του προσφυγικού από τον Ερντογάν” επαναλαμβάνουν κάποιοι εξ αριστερών – από τη μια ο Ερντογάν εργαλειοποιεί απάνθρωπα τους πρόσφυγες, από την άλλη ο Μητσοτάκης τους υποδέχεται απάνθρωπα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η πρώτη/καθεστωτική άποψη είναι μια απάτη ολκής, η δε δεύτερη/αριστερή είναι ο ασφαλής τρόπος να χάσουμε τη μάχη των ιδεών με τους πρώτους.

Συνοπτικά:

-Δεν πρόκειται για “εισβολή”: Πότε ξανακούστηκε “εισβολείς” να έρχονται άοπλοι με στόχο να πάνε... αλλού; Αν τους αφήσουμε να περάσουν και θα πάνε στα επόμενα σύνορα (με τη Βόρεια Μακεδονία ας πούμε) κι αν περάσουν κι από κει, θα σπάσουν όσα σύνορα μπορέσουν για να φτάσουν στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, εκεί όπου θα μπορέσουν να βρουν δουλειά και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

-“Εργαλειοποίηση” θα πει, εν προκειμένω, να χρησιμοποιείς ένα πρόβλημα, να χρησιμοποιείς κυνικά ανθρώπους που είναι σε τραγική μοίρα, για να πετύχεις γεωπολιτικούς εθνικούς στόχους. Σε ποιους εθνικούς γεωπολιτικούς στόχους εντάσσει την εργαλειοποίηση ο Ερντογάν; Σε αυτό υπάρχει εθνική ομοφωνία: για να διαπραγματευτεί τη στήριξη της Δύσης στο “κακό μπλέξιμο” στο Ιντλίπ. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο Ερντογάν δεν εκβιάζει την Ελλάδα – εκτός αν περιμένει από τον... Μητσοτάκη να τον σώσει στο Ιντλίπ... Εκβιάζει τη Δύση, την “πολιτισμένη” Ευρώπη-φρούριο! Επομένως ούτε ο Ερντογάν θέλει οι πρόσφυγες να μείνουν στην Ελλάδα: πιέζοντας την Ελλάδα θέλει να πιέσει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

-Και πάμε τώρα στο καλό: τι κάνει η Ελλάδα μέσω των αποφάσεων

της κυβέρνησης Μητσοτάκη; Εμποδίζει τους πρόσφυγες να περάσουν μετατρέποντας το ζήτημα σε διμερές με την Τουρκία (σε ελληνο-τουρκική αντιπαράθεση) και εξασφαλίζοντας ότι η πίεση δεν θα φτάσει στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

-Εργαλειοποίηση κάνει και η Ελλάδα εξίσου με τον Ερντογάν. Διότι και η απώθηση πίσω στην Τουρκία σε εθνικούς γεωπολιτικούς στόχους εντάσσεται. Δεν χρειάζεται καν να επιχειρηματολογήσω για τα επικά παραμύθια περί “υπεράσπισης των συνόρων” – όποιος τα πιστεύει, ελέγχεται το λιγότερο για ευπιστία και πολιτική αφέλεια αν όχι για ανυποψίαστη κατάποση των προπαγανδιστικών σκευασμάτων που διακινούν ο Πορτοσάλτε, η Κοσιώνη, ο Ευαγγελάτος κ.λπ... Ποιος είναι ο εθνικός γεωπολιτικός στόχος του Μητσοτάκη; Να ανταμειφθεί για τις υπηρεσίες του στη Δύση με κάποιου είδους στήριξη ενάντια στον Ερντογάν – θα φάει γλαρόσουπα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα... Άρα και η Ελλάδα εργαλειοποίηση κάνει και μάλιστα βαρύτερης μορφής σε σχέση με αυτή του Ερντογάν: Εκείνος τους στέλνει στην Ελλάδα σύμφωνα και με τη δική τους θέληση (τους πιέζει όχι επειδή δεν θέλουν να περάσουν στην Ελλάδα, αλλά επειδή διστάζουν να τα βάλουν με τις ελληνικές δυνάμεις καταστολής), ενώ ο Μητσοτάκης τους απωθεί πίσω παρά τη θέλησή τους.

Ο Ερντογάν θα στέλνει όλο και περισσότερους όχι ασφαλώς για να πιέσει την Ελλάδα αλλά για να πιέσει την ΕΕ και το ΝΑΤΟ – μόνο αυτοί μπορούν να του φανούν χρήσιμοι στο μπλέξιμο που έχει στη Συρία. Θα στέλνει τόσο περισσότερους όσο η Ελλάδα θα κάνει το μαντρόσκυλο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο Μητσοτάκης όμως αποφάσισε ότι θα κάμει τον “ακρίτα της Ευρώπης”, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αυτός φταίει που όλη η πίεση του Ερντογάν εσωτερικεύεται στην Ελλάδα και καταλήγει να γίνεται φονικό όπλο για τους πρόσφυγες ενώ θα ‘πρεπε να γίνει μπελάς για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Άσ’ τους να περάσουν και αυτομάτως η πίεση θα μεταφερθεί αλλού, εκεί που πρέπει... Αλλά ποιος περιμένει από τον Μητσοτάκη (ή τον Τσίπρα πριν απ’ αυτόν) να κάνει τέτοια... προβοκάτσια στη Δύση; Δεν πρόκειται λοιπόν για την “υπεράσπιση των συνόρων και της πατρίδας” -αυτά είναι τα παραμύθια της κρατικής προπαγάνδας- αλλά για την υπεράσπιση της φράου Μέρκελ και των άλλων Ευρωπαίων βαρόνων με θύματα τους πρόσφυγες. Περί αυτού

πρόκειται και αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους θα μας παίξουν κομπολόι ο Πορτογάλτε, η Κοσιώνη και τα άλλα καμάρια της παρέας...

Η μόνη λύση είναι το “Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες” – κι όχι μόνο τα ελληνικά φυσικά. Να φύγουν όσοι θέλουν να φύγουν και να φιλοξενήσουμε όσους δεν τα καταφέρουν. Είναι όχι μόνο “ανθρωπιστικώς”, αλλά και πολιτικώς ορθή και δίκαιη. Όποιος/α θέλει και πιο “λαϊκές” διατυπώσεις, ιδού μια σκέψη: Δεν θα καταστέλλουμε ή δολοφονούμε τους πρόσφυγες κάνοντας το μαντρόσκυλο της Μέρκελ. Ήρθε η ώρα που πρέπει να πούμε κατάργηση στην πράξη της επαίσχυντης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Το δίλημμα είναι: ανοιχτά σύνορα ή κανιβαλισμός στο βωμό των συμφερόντων των Ευρωπαίων βαρόνων. Μου φαίνεται ότι είναι εύκολο να διαλέξουμε...