

Ο ακήρυχτος πόλεμος του ελληνικού στρατού στους πρόσφυγες πλέον εμπλέκει και τους φαντάρους

Νέα καταγγελία φαντάρων της Θράκης έρχεται στο φως μέσα από τη [σελίδα του Δικτύου Φαντάρων Σπάρτακος](#), κι αναφέρεται στη βάρβαρη συμπεριφορά του ελληνικού στρατού απέναντι στους πρόσφυγες.

Καραβανάδες ξεσαλώνουν στα ελληνικά στρατόπεδα με αντιτουρκική και αντιπροσφυγική ρητορεία αλλά περνάνε και σε πράξεις: αστυνομικές επιχειρήσεις στα σύνορα Έβρου-Τουρκίας, όπου συλλαμβάνουν τους πρόσφυγες, τους χτυπάνε και τους πετάνε στο ποτάμι. Κάπως έτσι μετά διαβάζουμε στο τελευταίο μικρό μονόστηλο κάποιας εφημερίδας «νεκροί μετανάστες βρέθηκαν στο ποτάμι του Έβρου» και η εξήγηση που δίνεται συνήθως είναι ότι «πνίγηκαν».

Μάλλον δεν είναι καθόλου έτσι. Σε αυτές τις ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ επιχειρήσεις ο στρατός εμπλέκει τους φαντάρους. Οι Έλληνες γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον στρατό για να «υπηρετήσουν την πατρίδα» (κατά τη γνώμη μας για να υπηρετήσουν έναν ΑΧΡΗΣΤΟ και ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ γιγάντιο μηχανισμό εθνικισμού, ρατσισμού, εμπέδωσης της ιεραρχίας και της υποταγής, ένα φυτώριο φασισμού και ένα μέσο για να δικαιολογούνται και να ταΐζονται οι δεκάδες χιλιάδες στρατηγοί, αξιωματικοί και λοιπά στελέχη – η Ελλάδα είναι από τις πιο στρατιωτικοποιημένες χώρες στην Ευρώπη και τον κόσμο), χωρίς να προσφέρουν τίποτα απολύτως, (αυτόν τον τομέα του Δημοσίου που «παραδόξως» λατρεύουν οι απανταχού νεοφιλελεύθεροι) πρέπει πλέον να ξέρουν ότι στέλνουν τα παιδιά τους, όχι για την «άμυνα της πατρίδας» αλλά για την «επίθεση της πατρίδας» σε πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό καταγγέλλουν

και οι φαντάροι, που λένε ότι καθήκον τους στον στρατό δεν είναι το κυνήγι κεφαλών μεταναστών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανταποκρινόμενη πλήρως σε ό,τι την προστάζουν οι Έλληνες καπιταλιστές, εμπλέκεται (όπως και οι προκάτοχοί της) στα επικίνδυνα παιχνίδια για τις ΑΟΖ: για να εξυπηρετήσει τους Βαρδινογιάννηδες και τους Λάτσηδες όχι μόνο βάζει σε κίνδυνο τη Μεσόγειο (βλέπε σχέδια και συμφωνίες για γεωτρήσεις χωρίς τέλος σε Αιγαίο, Ιόνιο, Κύπρο και Κρήτη- την ίδια στιγμή ανακοινώνει το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, που εξασφάλιζαν ένα άφθονο και φτηνό καύσιμο για τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας) αλλά και τον ίδιο τον ελληνικό πληθυσμό, αφού το ενδεχόμενο πλέον πολεμικής σύρραξης με την Τουρκία δεν είναι διόλου μακρινό. Κυβέρνηση και κεφάλαιο προετοιμάζονται γι' αυτό: όχι μόνο με την καθημερινή αντιτουρκική προπαγάνδα στα ΜΜΕ και τις πολεμικές κραυγές στρατηγών, αλλά με κάθε αναγκαίο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του στρατού.

Ο στρατός μετατρέπεται ακόμα περισσότερο σε μέσο προπαγάνδας και «διαπαιδαγώγησης»: οι νέοι φαντάροι πρέπει να εμποτιστούν με ρατσιστικό και εθνικιστικό μίσος, να μισούν τον «ξένο» αλλά και να «προπονούνται» στη βία και σε δολοφονικές ενέργειες- σήμερα απέναντι στους πρόσφυγες, αύριο απέναντι στους Τούρκους. Πρέπει να μάθουν ακόμα περισσότερο να κατανοούν τον κόσμο φυλετικά και όχι ταξικά, πρέπει να γίνει δεύτερη φύση τους η πεποίθηση ότι έχουν κοινά συμφέροντα με τον Έλληνα καπιταλιστή ή στρατοκράτη και ότι είναι εχθροί με τον πρόσφυγα ή τον Τούρκο φτωχό.

Στην πραγματικότητα είναι ελεεινοί ψεύτες και υποκριτές. Είναι οι καπιταλιστές και οι μηχανισμοί τους αυτοί που μας κόβουν τον μισθό, τη σύνταξη, μας «παίρνουν τις δουλειές», μας φορτώνουν με φόρους, μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο, μετατρέπουν τους Έλληνες μετανάστες ή τους υποχρεώνουν να ζήσουν εδώ με «ευέλικτες σχέσεις εργασίας» και με 300-500 ευρώ. Ο Έλληνας φαντάρος, που προέρχεται από την εργατική και τη λαϊκή οικογένεια και αύριο κατά 90% θα είναι άνεργος ή μισθωτός

εργάτης, δεν έχει κανένα συμφέρον να στραφεί απέναντι στα θύματα του πολέμου και της φτώχειας άλλων χωρών. Τα ίδια βάσανα τραβάνε και οι Τούρκοι φτωχοί από την κυβέρνησή τους, τα ίδια και χειρότερα οι πρόσφυγες που οι «δικοί μας» (Ελλάδα και «οι σύμμαχοι μας της Δύσης») βομβαρδίζουν και διαλύουν τις χώρες τους. Έλληνες, Τούρκοι και πρόσφυγες-μετανάστες είμαστε ταξικά αδέρφια, έχουμε κοινά συμφέροντα και μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνήσεις μας και τις επιθέσεις τους, να σταματήσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή, να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο πολέμου που θα οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων φτωχών Ελλήνων, Τούρκων, μεταναστών φτωχών για να θησαυρίσουν οι Έλληνες ή οι Τούρκοι Λατσηδοβαρδινογιάννηδες. Μόνο ενωμένοι τέλος, μπορούμε να φτιάξουμε έναν άλλο κόσμο, απαλλαγμένο οριστικά από τα δεινά της ανθρωπότητας και από τα παράσιτα που ευθύνονται γι' αυτά: τους καπιταλιστές, τους πολιτικούς τους, τα ΜΜΕ τους, τον στρατό, την αστυνομία, τη «δικαιοσύνη»: τον σοσιαλισμό. Που δεν μπορεί να προκύψει στην περιοχή μας παρά μόνο με κοινή επαναστατική δράση των εργατ(ρι)ών στα Βαλκάνια και στις δυο μεριές του Αιγαίου.