

# Κοινό κάλεσμα Οργανώσεων για την πορεία της 6ης Δεκέμβρη

Οι τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης της ΝΔ φανερώνουν πως θέλει, πατώντας πάνω στο στρωμένο έδαφος του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλει τέλος στο δικαίωμα του λαού να αγωνίζεται για να ανατρέψει την κυρίαρχη πολιτική.

Το μόνιμο κλίμα αστυνομοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας, το χτύπημα κοινωνικών χώρων, το ξύλο, τα χημικά και οι συλλήψεις μετά την πορεία του Πολυτεχνείου στα Εξάρχεια όπου επιχειρείται να επικρατήσει ένα ιδιότυπο καθεστώς αστυνομικής κατοχής, είναι σκληρές προσπάθειες τρομοκράτησης του κόσμου που θέλουν να τον στείλουν σπίτι του και να κάθεται απαθής.

Η κατάργηση του ασύλου, η πολιορκία των 200 φοιτητών στην ΑΣΟΕΕ, το απρόκλητο ξύλο στους φοιτητές που διαμαρτύρονταν με τις αποφάσεις τους στην σύνοδο πρυτάνεων, αλλά και τα πρωτοσέλιδα του καθεστωτικού τύπου για την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στους συλλόγους, είναι ξεκάθαρη στοχοποίηση του φοιτητικού κινήματος που από την αρχή της χρονιάς βγαίνει ξανά στο προσκήνιο με μαζικούς όρους. Η προσπάθεια φακελώματος των συνδικάτων, το χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία, ο ασφυκτικός έλεγχος των σωματείων, είναι μερικές μόνο από τις αντιδραστικές προφυλάξεις του κράτους απέναντι στο εργατικό κίνημα, στον φόβο που έχουν ότι αυτό θα ανασυνταχθεί μπροστά στην νέα σειρά μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση.

Οι βίαιες αστυνομικές επεμβάσεις, ακόμα και σε χώρους διασκέδασης και κινηματογράφους, καταδεικνύουν τη βαθιά λογική ποινικοποίησης και καταστολής που διαπνέει τη συγκριμένη κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, πράγμα που αποτυπώνεται και στις τελευταίες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα.

Όλες οι πολιτικές επιλογές, είναι τμήμα μιας βαθιά αντιδραστικής ιδεολογικής, και πολιτικής επίθεσης, που επιδιώκει η ΝΔ και το αστικό πολιτικό σύστημα συνολικά, όπου για να συνεχίζουν να πλουτίζουν οι λίγοι, οι καταπιεσμένοι θα πρέπει να σιωπούν και να καταστέλλονται.

Δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για καμία νομιμότητα. Ο δολοφόνος του Αλέξη απελευθερώθηκε μετά από λίγα χρόνια, οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών είναι ελεύθεροι και πλουτίζουν ενώ οι μάρτυρες των υποθέσεων τους βρίσκονται νεκροί. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μια ολόκληρη κοινωνία στο γύψο, να μην αντιδρά, να μην ξεσηκώνεται. Φοβούνται όσα γίνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη γιατί ξέρουν ότι εφαρμόζουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Θέλουν να σπείρουν την συντηρητικοποίηση και τον εμφύλιο στους φτωχούς γι' αυτό αναγάγουν σαν νούμερο ένα θέμα την ασφάλεια, στοχοποιούν και κλειδώνουν τους πρόσφυγες σε κλειστά κέντρα σαν κίνδυνο και προσπαθούν να τσακίσουν τους αγωνιστές. Θέλουν να επιβάλλουν το “νόμος και τάξη” για να μπορούν να περνάνε τα αντιλαϊκά νομοσχέδια ανενόχλητοι.

Θα λάβουν όμως μαζική και μαχητική απάντηση. Πόνταραν ότι το κίνημα θα καθόταν αμήχανο και με σταυρωμένα τα χέρια. Αντ' αυτού πήραν το μήνυμα με τις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος και με την συναυλία ενάντια στην καταστολή, όπου χιλιάδες κόσμου έκλεισαν τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας για να δηλώσουν θαρρετά ότι δεν μας τρομοκρατούν! Νόμιζαν ότι θα μπορούν να στέλνουν τα ΜΑΤ να δέρνουν και να συλλαμβάνουν όποιον/α φοιτητή/τρία αντιδρά, αλλά τελικά το κύμα αλληλεγγύης που ξέσπασε οδήγησε σε κυβερνητικό στραπάτσο στην ΑΣΟΕΕ και σε χιλιάδες κόσμου στο δρόμο να διαδηλώνουν λίγες ώρες μετά. Στις 6 του Δεκέμβρη οι δρόμοι πρέπει να γεμίσουν και πάλι όπως έγινε και στην πορεία του Πολυτεχνείου.

Να τους δώσουμε ηχηρή απάντηση ότι το κίνημα δεν υπακούει σε τελεσίγραφα και στην προσπάθεια επίθεσης σε χώρους του κινήματος, αλλά απαντά μαζικά και ανυποχώρητα.

Την Παρασκευή όλος ο λαός να είναι στο δρόμο, απέναντι σε μια πολιτική που τσακίζει την ζωή και τις ελευθερίες μας. Για τον Αλέξη, για τον Παύλο, για τον Καλτεζά, τον Σαχζάτ και όλους τους νεκρούς του δικού μας “στρατοπέδου”, δεν κάνουμε μνημόσυνα, βγαίνουμε στο δρόμο στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή!

**Την Παρασκευή στις 6.00 μμ καλούμε στα Προπύλαια τους εργαζόμενους, τη νεολαία, όλο το λαό, να διαδηλώσουμε κατά της καταστολής, της αστυνομικής αυθαιρεσίας και της κυβερνητικής προσπάθειας να καταστείλει το εργατικό και φοιτητικό κίνημα για να περάσει τα αντιλαϊκά μέτρα που έχει προγραμματίσει.**

**ΑΚ, ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, ΔΕΑ, ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝ, ΚΚΕμλ, ΛΑΕ, ΝΑΡ, νΚΑ, Π.Ο. «Κόκκινο Νήμα», ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, Συντονισμός Κομμουνιστικών Δυνάμεων**