

Θύμα ο Μηταράκης ή μοίρασμα ρόλων στη Δεξιά Πολυκατοικία;

του Αλέξη Λιοσάτου

Ο υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης στηρίζει ενεργητικά την πολιτική αποτροπής της διέλευσης μεταναστών και προσφύγων τόσο για λογαριασμό του ελληνικού αστισμού κι εθνικισμού όσο και για λογαριασμό της ΕΕ (συμφωνία ΕΕ-Ελλάδας-Τουρκίας που υπέγραψε ο Τσίπρας). Στηρίζει δηλαδή την πολιτική όπου λιμενικά αναποδογυρίζουν βάρκες στο Αιγαίο κι αδιαφορούν για τη διάσωση των ανθρώπων που πνίγονται και κυβερνητικά στελέχη πανηγυρίζουν για τον πνιγμό τους (δηλώσεις Άδωνι). Γι αυτούς που καταφέρνουν και φτάνουν στην ξηρά ο Αυγενάκης στηρίζει την πολιτική που κλείνει τους ανθρώπους σε στρατόπεδα-φυλακές, φρουρούμενους και αποκομμένους από την υπόλοιπη κοινωνία, που τους στερεί τη δυνατότητα χορήγησης ασύλου και τη δυνατότητα να μεταβούν στις χώρες προορισμού τους και τους επιβάλλει συνθήκες ζωής χειρότερες κι από αυτές που επιβάλλονται σε κακομεταχειρισμένα ζώα που ετοιμάζονται για σφαγή. Είναι δεδομένο ότι οι πρόσφυγες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μιάσματα, ως εγκληματίες κλπ, είναι δεδομένο ότι πρέπει να κλείνονται σε φυλακές και η όλη «διαμάχη» μέσα στη Δεξιά πολυκατοικία περιορίζεται στο πού θα χτίζονται οι φυλακές (νησιά ή ηπειρωτική Ελλάδα, ποια νησιά, σε ποια περιοχή ακριβώς, πόσο απομονωμένες θα είναι κλπ). Προς το παρόν δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον δημοσίως κάποια άλλη «σοβαρή» αστική πρόταση όπως το να εκτελούνται άμεσα με σφαίρες στο κεφάλι ή να διεμβολίζονται οι βάρκες που κουβαλούν τα γυναικόπαιδα-θύματα του πολέμου, των δικτατοριών και της φτώχειας και που (και) η δική τους ιμπεριαλιστική πολιτική της Δύσης προκαλεί. Ασχέτως βεβαίως του αν εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους ανεπίσημα (είτε με το Λιμενικό είτε με τον Στρατό στον Έβρο) είτε ή αν τα λένε μεταξύ τους.

<https://thesstoday.gr/%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%>

[AC%CE%BD-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9/](#)

Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν εφαρμόζει μισάνθρωπη ακροδεξιά πολιτική. Ενώ κάνει πλάτες σε κάθε αντιδραστική και παραεκκλησιαστική φωνή που τάσσονται «επιχειρηματολογώντας με γκεμπελίστικα ψέματα κατά των εκτρώσεων, δήθεν υποστηρίζοντας τα «αγέννητα παιδιά», στηρίζει και υλοποιεί μια πολιτική που πνίγει, δολοφονεί ή φυλακίζει και βασανίζει τα γεννημένα παιδιά που ξεριζώνονται βίαια από τις πατρίδες τους και ψάχνουν πέρασμα στην Ευρώπη για να συνεχίσουν να ονειρεύονται ή να ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο. Βασανίζει, καταπιέζει και συντρίβει τα γεννημένα παιδιά στην Ελλάδα, υποχρεώνοντάς τα να μεγαλώσουν μέσα στις στερήσεις για να γίνουν μορφωμένοι άνεργοι, ετεροαπασχολούμενοι, εργαζόμενοι των 300-600 ευρώ, «πετυχημένοι» με έναν μισθό 700-800-1000 ευρώ ή να συνεχίσουν την αθρόα μετανάστευση προς το εξωτερικό.

Επί κυβέρνησής της μεθοδεύεται η αθώωση της Χρυσής Αυγής στη δίκη (βλέπε πρόταση εισαγγελία) και τα κάθε είδους φασιστοειδή αποθρασύνονται συστηματικά και μεθοδευμένα από την ίδια την κυβερνητική πολιτική. Μια κυβερνητική πολιτική που στοχοποιεί νυχθημερόν το κίνημα, τους αναρχικούς και την Αριστερά και εξαπολύει βίαιη καταστολή και περιστολή στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων (βλέπε περίπτωση Ινδaré) ενώ χαϊδεύει τους ακροδεξιούς. Μια τέτοια αντιμετώπιση είχαν και στη Χίο 20 φασίστες. Ένώ τα ΜΑΤ στην Αθήνα σαπίζουν τον κόσμο των καταλήψεων-κοινωνικών χώρων στο ξύλο με δολοφονικά χτυπήματα, συλλαμβάνουν δεκάδες και διαλύουν με χημικά συγκεντρώσεις που είναι δεκάδες φορές μεγαλύτερες από αυτές των χρυσαυγιτών και ομοϊδεατών τους, στη Χίο παρακολουθούμε τους αστυνομικούς να κρατάνε απλώς τα προσχήματα απέναντι σε 20-30 φασίστες: τους αφήνουν να φτάσουν μέχρι το δημαρχείο, δεν τους αγγίζουν τρίχα από τα μαλλιά τους, δεν ρίχνουν χημικά, τους αφήνουν να σπάσουν τη τζαμαρία και τελικά τους επιτρέπουν να μπουκ μέσιν.

Τα ελληνικά ΜΜΕ όμως, με πλούσια πείρα στο να κάνουν το άσπρο μαύρο, παρουσιάζουν τον «άγριο προπηλακισμό Μηταράκη» (του οποίου φυσικά δεν αγγίχτηκε ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του), χωρίς να χαρακτηρίζουν τους φασίστες ως φασίστες αλλά ως «πολίτες» και με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Από την παρουσίασή τους το μήνυμα που περνάει αβίαστα είναι ότι «υφίσταται κόντρα Δεξιάς-Ακροδεξιάς, η Ακροδεξιά είναι αντισυστημική δύναμη που κάνει κινηματική αντιπολίτευση, είναι θύμα ο Μηταράκης, βάλλεται από ακροδεξιά κι από Αριστερά η Δεξιά που διατηρεί μια μετριοπαθή πολιτική μεσαίου χώρου, ο απλός κόσμος δεν θέλει τους λαθρομετανάστες, η ΝΔ έχει μάλλον ...φιλομεταναστευτική πολιτική».

Επί της ουσίας πρόκειται για μια συμπαιγνία Δεξιάς-Ακροδεξιάς, όπου φτιάχνεται ένα ακόμα πιο αντιπροσφυγικό-ρατσιστικό κλίμα, δικαιολογεί την ακόμα μεγαλύτερη νομιμοποίηση τακτικών απανθρώπων αντιμετώπισης των προσφύγων, την ακόμα μεγαλύτερη απάθεια, κυνισμό, αποκτήνωση της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι σε περιστατικά όπως το πολύνεκρο ναυάγιο στους Παξούς, την ακόμα μεγαλύτερη μετατόπιση του πολιτικού σκηνικού προς τα δεξιά. Άλλωστε ο ρατσισμός ως εργαλείο συμβάλλει στην ακόμα περισσότερο στη διαίρεση μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών εργατών, στη δημιουργία αποδιοπομπαίων τράγων (για τα δεινά μας φταίνε οι ξένοι εργάτες, όχι οι Έλληνες –και ξένοι-καπιταλιστές), στην μεγαλύτερη εκμετάλλευση των μεταναστών ως εργάτες και στη μείωση του μεροκάματού τους -που μετά οδηγεί στην πτώση του μεροκάματου των Ελλήνων εργατών-, στην εμπέδωση άλλων αντιδραστικών ιδεολογιών (όπως ο εθνικισμός κι ο αντιτουρκισμός, χρήσιμα εργαλεία στη σημερινή εποχή που οι Έλληνες καπιταλιστές παίζουν σοβαρά με το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου, ή η ισλαμοφοβία, χρήσιμο εργαλείο για τη νομιμοποίηση ιμπεριαστικών εξορμήσεων της Δύσης στους οποίους συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα).

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην άρχουσα προπαγάνδα να περάσει το δικό της παραμύθι. Θύτης και φορέας ακροδεξιάς πολιτικής ο Μηταράκης, όχι «δημοκράτης» που το παρακάνει με τη

...φιλομεταναστευτική πολιτική και βάλλεται από τους ακραίους. Ο ρατσισμός και ο φασισμός παλεύονται ενιαία, από ένα μαζικό κίνημα που θα διεκδικεί: σύνορα ανοιχτά, άσυλο στους πρόσφυγες, ανθρώπινες δομές φιλοξενίας –σπίτια και ξενοδοχεία ή κρατικά κτίρια- μέσα στις πόλεις, νομιμοποίηση των μεταναστών, ίσα δικαιώματα για όλους, λεφτά για τους εργάτες που ζουν στη χώρα μας ανεξαρτήτως εθνικότητας, όχι για το κεφάλαιο, τους εξοπλισμούς και την Εκκλησία. Νέα Δημοκρατία και φασίστες είναι συνένοχοι, η πολιτική τους δολοφονεί.